



De mens
als kruispunt
tussen tijd en
eeuwigheid

Wijze woorden uit vele eeuwen

De liefde tot het eeuwige
vervult het gemoed met louter vreugde
en sluit iedere droefheid uit,
hetgeen zeer begerenswaard is
en met alle kracht dient te worden nagestreefd.

Baruch Spinoza

Woord vooraf

Tijd en tijdelijkheid zijn onlosmakelijk verbonden met ons leven. Alles beweegt en verandert voortdurend, en in het tijdelijke en beweeglijke vinden we maar moeilijk houvast. We weten er alles van en worstelen er regelmatig mee. De grootste uitdaging vormt wel de aanvaarding dat uiteindelijk zelfs ons eigen aardse leven en dat van onze dierbaren eindig is. Vele filosofen, tot op de dag van vandaag, probeerden mensen richting te geven en troost te bieden. Bijvoorbeeld door een stoïcijnse levenshouding aan te bevelen, die ons behoedt voor grote stemmingswisselingen en doet ontsnappen aan de greep van angst, zorg en vrees. Of juist door te pleiten voor bevlogenheid, waarin we de strenge en onbarmhartige kloktijd relativeren en ruimte maken voor een innerlijke ervaring van tijd. Met hun werk beschikken wij over waardevolle ideeën waaruit wij inspiratie kunnen putten en die ons aan het denken zetten.

Maar er is nog een andere bron die ons kan enthousiasmeren. Wij doelen hier op de universele wijsheid zoals we die kennen vanaf de tijd van de Mystериën van het oude Egypte en de Veda's uit India, enkele duizenden jaren voor onze jaartelling. We noemen het een 'andere bron' omdat we deze wijsheid zien als leidster voor de mensheid, terwijl de Westerse filosofie zich in de loop der eeuwen meer en meer van deze bron heeft losgemaakt.

De Boeddha, enkele eeuwen voor onze jaartelling, verklaart het lijden van mensen uit hun gehechtheid aan wat ze hebben en wie ze menen te zijn. Lao Zi die enkele eeuwen daarvoor leefde, bepaalt ons bij de eindeloze afwisseling tussen yin en yang, bij de betrekkelijkheid van alle verschijnselen. Hij raadt ons het 'woe wei' aan, handelen vanuit de kracht van Tao.

In het christendom dat voortvloeide uit de Egyptische, Griekse en Joodse wijsheid, is het kruis een belangrijk symbool. In het midden van dit kruis, in het ontvankelijke hart van een mens, treffen tijd en eeuwigheid elkaar. Als een mens deze ontmoeting bewust beleeft, dan heeft hij zijn Geliefde weer gevonden, zoals de Soefi's zouden zeggen.

Door alle eeuwen heen hield het hart der wereld – een beeld dat Jacob Boehme gebruikte voor de voortdurende uitvloeijing van Gods liefde in ons bestaansveld – en daardoor geïnspireerde mensen deze universele wijsheid levend. Zo werd en wordt verzekerd dat elk mens de Geest die was, die is en die altijd zijn zal, op zeker moment in zichzelf kan vinden. Als dat gebeurt, dan staat hij of zij aan het begin van een groot avontuur – de verbinding is hersteld, een nieuwe wording is aanstaande en in het midden daarvan beleven wij eenheid, vrijheid en liefde.

Voorliggend boekje met wijze woorden uit tal van eeuwen is samengesteld door mensen die dit avontuur zoeken. Met veel plezier bieden wij het u hierbij aan.

Hannie te Grotenhuis en Peter Huijs [Stichting Rozenkruis](#)



Het begin van alle dingen

Hoe lieflijk verschijnt gij, Zon, o, Levende
in de lichtwoning des hemels,
gij die aan het begin van alle dingen staat.
(...)

Uw stralen voeden al wat geplant is;
gij schijnt, en voor u leeft en groeit het.
De wereld ligt in uw hand gebed,
zoals gij haar geschapen hebt.
Hoe schitterend geordend zijn zij,
uw doelstellingen voor deze wereld...
In uw schijnsel leven de mensen;
wanneer gij ter ruste gaat, sterven zij.
Het leven is in de tijd, en de tijd is in u,
in u leven wij en zijn wij
want gij hebt de aarde gegrondvest
en gij richt hem telkens weer op
voor uw zoon die uit uw lichaam is voortgekomen.

uit: *Mysteriën van Egypte – tempels, mens en magie*
(woorden van Echnaton), Symposionreeks 46



Tot in de wereld van de tegenstellingen werkt de goddelijke kracht door. Hij doet zich kennen in een wisselwerking, als een dans, tussen twee gedaanten: Shiva en Shakti, de mannelijke kosmische stroom en de vrouwelijke kosmische stroom.

Wie deze dans van de kosmos kent, komt tot wijsheid.

In hem doen Shiva-Shakti de onwetendheid teniet, de nieuwe universele mens wordt geboren. Hij kent Krishna in zijn binnenste, Vishnoe als het licht van de schepping, en Brahma als de oergrond, de diepte en de stilte.

uit: *Brahma, Vishnoe, Shiva – de herschepping van de mens*,
Symposionreeks 26

Stichting Rozenkuis brengt mensen bijeen die zich aangetrokken voelen tot en zich willen verdiepen in het gnostiek-hermetische denken dat in de kern van alle grote geestelijke stromingen besloten ligt. Daartoe organiseert Stichting Rozenkuis onder andere symposia op landgoed Renova te Bilthoven.

Voor meer informatie: www.stichtingrozenkuis.nl.

C o l o f o n

Alle citaten zijn afkomstig uit boeken uitgegeven bij Rozenkuis Pers.
Deze boeken zijn verkrijgbaar bij Pentagram boekwinkel in Haarlem.
De boekwinkel is zowel fysiek als online te bezoeken.

© 2021 Rozenkuis Pers, Haarlem
Baknessergracht 5
2011 JS Haarlem
(023) 532 38 52
info@rozenkuispers.com
www.rozenkuispers.com

